

Samla fotografier berättar



Den här bilden publicerades i LP för några veckor sedan och tack vare att allmänheten bidragit med upplysningar står det nu klart att karnevalståget ägde rum söndagen den 4 juni 1939 till förmån för Idrottshallen i Kyrkvik.

1939 ägde karnevalståget rum

Schlager-Paraden —1939—

*Till förmån för Idrottshallen
anordnas å*

*GULLMARSVALLEN, Lysekil
Fredagen d. 2 juni kl. 8, lördagen
Den 3 juni kl. 7, söndagen d. 4 juni
kl. 6 e.m.*

*OBS. Söndag kl. 4,30 e.m. går
en storslagen karnevalskortege
genom stadens gator. Alle man
ur huse, för att tåget åse.*

Denna annons fanns i denna tidning 2 juni 1939, så nu har bilden fått, inte bara ett årtal, utan också ett datum, till och med ett klockslag kanske.

Om vi antar att kortegen startade i annonserad tid kanske vi kan anta att fotografen tryckt på knappen ca klockan 17.00 denna dag.

På måndagen efter kunde man se följande rubriker när tidningen kom:

**Karnevalen blev strålande publiksuccé
Invasion till Lysekil
Idrottshuset får ett gott ekonomiskt tillskott**

Efter bildens införande kom Stig d. V och lånade mig sin mammas efterlämnade foton och sparade handlingar (inte av denna anledning, utan för att kunna få kopiera bilder m.m.) och när jag bläddrade dök det upp flera bilder på kortegen på flera ställen i "stan". Hurra, de var daterade juni 1939, så nu blev tiden inringad.

Tack vare uppmärksamma läsare har vi kunnat ge bilden rätt datum. Vidare har jag fått tips om att det inte var Lycke som byggt stora huset på höger sida. En titt i fastighetsboken bekräftar detta. Förste ägare 1934 som är antecknad är Arthur Carlsson och 1937 är guldsmeden Per Lycke och hans hustru Signe köpare. Detta hade jag inte kollat vid skrivandet förra gången. Man lär sig vikten av att kontrollera muntliga uppgifter. Tack till Kjell J, Lasse L, Stig d. V:s (fotoalbum), Terje F som bidragit med upplysningar och tillsammans löst frågan

Kerstin Jungebro

www.sallskapet-stromstierna.se