

Gamla fotografier berättar

Augusta Olsdotter Krabbe och hennes barn



Vilhelm Snell f. 1876, Adolf Snell född 1874, Bertha Snell f. 1872, Augusta Olsdotter Krabbe f. 1839, Elisa Snell f. 1869.

Augusta Olsdotter Krabbe

1839 den 5 november föddes en flicka hus N:o 16, Gamla Strandgatan, som döptes till Augusta. Hon var dotter till Olof Krabbe född 1799 och hans hustru Anna Kristina Andersdotter född 1806.

1843 flyttar familjen till hus N:o 37, 1847 vidare till hus N:o 28, och nu befinner vi oss på Bansviksgatan. 1857 är det dags för flyttning igen men nu är det inte familjen som flyttar utan Augusta som flyttar hemifrån föräldrahemmet till hus N:o 111. Nu är hon *pigan Augusta Krabbe* och hennes namn dyker upp på flera adresser.

1861 tar Augusta ett stort steg. Man kan se i husförhörslängden att hon flyttar till Göteborg,

1864 återkommer hon till Lysekil och skrivs som Augusta Olsdotter hos modern som blivit änka 1859. Det finns även en notering: *fäst med Carl August Olsson i Hannevik.*

Den 8 februari 1867 gifter sig Augusta och Carl August och 1868 hittar vi familjen på Kungsgatan i ett nybyggt hus med en adress som blir Kungsgatan 63 när Kungsgatan får gatadress. Kungsgatan 63 är ingen adress som finns idag utan låg på den del av Kungsgatan som heter 59 idag och som innehöll flera fastigheter innan de revs och blev dagens hyreshus 1959.

Här får jag göra en liten utvikning till Knut Hanssons bok: *Lysekil, skepparsamhället som blev industristad*, sid. 82, Där kan man läsa:

Första huset på nedre delen av Kungsgatans norra sida tillkom 1855 eller 1856 och byggdes av Augusta Snell.

Det stämmer inte alls! Då var Augusta fortfarande kvar hemma i föräldrahemmet och ogift! Så ni som har denna bok i hyllan får gärna slå upp sidan och notera att 1868 är det årtal man flyttar till detta hus. Huset finns till vänster på den bild som visar Betlehemskapellet på samma sida. För övrigt tycker jag det är en utmärkt bok och en värdefull tillgång när man vill läsa lokalhistoria.

Det här var lite om Augustas bakgrund. Mannen, Carl August Olsson Snell reser till Amerika 1886 och sedan vet vi inte så mycket mer om honom.

Det finns ett foto med Augusta och när barnen är små. Det får komma vid ett senare tillfälle.

Dagens bild tycker jag är väldigt stilig med damernas eleganta klänningar.

När är fotot taget?

För att ringa in årtalet när bilden är tagen gäller det att kolla lite fakta om familjen. Elisa har två ringar på vänster hand, hon gifter sig 1890. Dottern Anna finns inte med. Hon avlider 1892 i barnsäng. Bertha utvandrar till Amerika 1896. Har vi kommit rätt nu?

Fotograf är Svante Haeger. Nu kommer det ett frågetecken. Han kommer till Lysekil 1898 och är kvar till 1903 då han flyttade till Strömstad. Men då finns ju Bertha i Amerika! Nu finns inte mer fakta i husförhör- och församlingsbok.

Men det finns ett hjälpmedel till. Emigranten. En CD-skiva, ett samarbetsprojekt som bl. a. innehåller passagerare med utresa Göteborg till Amerika. Om man där söker på Snell kommer det fram 51 uppgifter med namnet Snell.

Adolf Snell, hemmahörande i Amerika, utresa från Göteborg 20 mars 1901 med destination New York. Han har alltså utvandrat tidigare men det har vi inget datum på.

Bertha Snell, också hemmahörande i Amerika, utresa från Göteborg 18 september 1901 med destination New York. I husförhörslängden kan vi läsa att Bertha utvandrat 1896. Den uppgiften finns också på skivan. Den 29 april 1896 startar Bertha sin resa från Göteborg och har biljett till Boston.

Det finns en uppgift till om Bertha. Den 21 september 1906 är hon åter på resa från Göteborg till New York.

Kortet är taget under tiden Svante Haeger finns i Lysekil. Dessutom skall barnen Adolf och Bertha vara på besök i Lysekil. Man kan anta att de var hemma ett tag. 1900-01 får vi datera bilden till.

Källor och referenser: Emigranten, Församlingsbok, Husförhörslängd, In- och utflyttningslängd, Lars Carneby, Per Stenros,

Kerstin Junebro
www.sallskapet-stromstierna.se