

Till minne af "MATTIS" - Ulrika Matilda Henrika



Bild från Ångbåtsbryggan, Rosvikstorg. Kvinnan till vänster i "manliga" kläder ä Ulrika Matilda Henrika Lundström f. Tengbom, kallad "Mattis". Hon avled i mars 1908 och därför kan vi datera bilden till senast 1907, kanske något tidigare.

"Till minne af MATTIS, född 1844, död i Lysekil 1908". Denna text finns att läsa på en gravsten på Åkerbräckans Kyrkogård.

Hur det kan finnas en skylt med "Ledig" när gravstenen är upplåten till 31/12 2400 enligt Släktforskarförbundets CD-skiva är fullständigt obegränsat för underdecknad. Hon var på sin tid en "kändis" och för att få veta vem hon var har jag med hjälp av gravstenen och CD-skivans uppgifter gjort ett litet dyk i kyrkoarkiv och tidningsrullar.

Ulrika Matilda Henrika var född 1844 i Bellefors i Skaraborgs län och dotter till kyrkoherden A. Tengbom och hans hustru Amalia Charlotta.

"Mattis"

Hur det kom sig att "Mattis" tillbringade sina sista år i Lysekil kan man undra, men ett svar fanns i församlingsboken när hon flyttade hit 1895. Hennes bostad blir först på dåvarande Kungsgatan 49.

På denna adress finns också länkan Amalia Charlotta Tengbom, född Rythen, inflyttad 1894. Det är "Mattis" mamma som bosatt sig i Lysekil. "Mattis" låter bygga hus på Rosviksgatan och dit flyttar hon med mamma och piga. Men Amalia Charlotta blir inte kvar så länge utan 1897 flyttar hon till Falköping.

Tengbom

Genom sökning på namnet Tengbom i Sällskapet samlade tidningsnotiser om Lysekil vet vi att Amalia Charlotta varit inskriven som badgäst åtminstone 1881 och 1885. Sedan valde hon som änka att flytta hit.

Huruvida "Mattis" var gift eller skild från sin man, Georg Lundström, är oklart, men han finns inte med i bilden i Lysekil

Den 15 mars 1908 avlider "Mattis" i Lysekil och nu med hjälp av LP där det finns både annons och notiser.

Kräftsjukdom

Den 17 mars läser vi "Fru Mattis Lundström död". I sitt hem här i Lysekil afled i söndags middag fru Mattis Lundström efter ett längre lidande

i kräftsjukdom. Ulrike Henriette Mathilda Tengbom föddes 1846 [1844] i Västergötland. Redan i unga år gjorde hon sig fördelaktigt känd såsom författarinna under pseudonymen Mattis. Vid 22 års ålder utgaf hon novellsamlingen Skal och kärna. Ett år därefter följde romanen Baronerna Delvi samt på 1870-talet skådespelen Kristina Gyllenstierna och Grim Viking. Hon gifte sig 1873 med dåvarande tullöveruppsyningsmannen Georg Lundström, som ännu lefver och torde vara mest känd under märket Jörgen i veckotidningen Figaro. Under 1880-talet ledde hon tillsammans med Olefine Moe ett teaterföretag i Kristiania. Hon har företagit vidsträckt resor i främmande land särskilt har hon länge uppehållit sig i Spanien och skref på sin tid mycket uppmärksammade resebref till huvudstadstidningar. Till Lysekil flyttade Mattis för ett tiotal år sedan, köpte sig en villa och har lefvat här i tillbakadragenhet.

Begåfvad

Till sin person var fru Mattis ett utpräglat original. Hon

hade något karlavulet, något af "gammal major" i sig och höll sig oböjd till det sista. Men hon var rikt begåfvad, kvick och rolig i konversationen, alltid slagfärdig och med en tunga skarp som en stilet, när det så passade henne. Hvad hennes hjärta innerst gömde torde få känna. Frid öfver hennes stoft!

Den 18 mars finns följande notis; Fru Mattis Lundströms testamente innehåller bestämmelser om att af kvarlåtenskapen, förmåligast utgörande en bostadsvilla, skall till olika släktingar utgå ett sammanlagt belopp af 8.000 kr., och hvad som återstår, skall bildas en fond för uppförande af ett föreläsningshus i Lysekil.

Denna bostadsvilla är Odd Fellows hus på Rosviksgatan. "Mattis" finns fotograferad på ett kolorerat vykort som ingår i sällskapet's samlingar. Hon var säkert en person som väckte uppmärksamhet på "stan" i sin manliga klädsel.

Kerstin Jungebro
www.sallskapet-stromstierna.se