

Gamla fotografier berättar



Ann-Gret Uppström, Karin Lundborg, Tore Lindebäck, Blance Lindström och Sonja Nilsson. Foto förmodligen taget i Ämål.

Simmarens Tore Lindebäck, tredje generationen i Lysekil

Här kommer en bild med flickorna som var med på bild den 19 mars i år. På denna bild har de sällskap med en simmare som är värd att uppmärksammas, nämligen Tore Lindebäck.

Tore Lindebäck var född 1914, övertog sin fars blomsterhandel, var på sin fritid en intresserad simmare och engagerad i Lysekils Simsällskap som tränare och styrelseledamot, var engagerad i hemvärdet och medlem i Odd Fellow. Jag hade nöjet att bli lite bekant med honom när han besökte simhallen i Gullmarsborg och jag vill lova att man kunde se att han var och hade varit en duktig simmare.

Son till Axel Lindebäck

Tore var son till Axel Lindebäck, som var född 1879 i Lysekil, trädgårdsmästare som fick sin utbildning av sin far och var

medlem av Odd Fellow. Axel var fjärde barnet i en syskonskara av sju barn.

Farfar Carl Magnus Lindebäck var född 1842 i Ringrum i Östergötland, Östgöte; "gu ske löv" (vem är inte det?) och kom att hamna i Lysekil.

Carl Magnus kom till Lysekil 1872 efter att haft flera anställningar på andra orter och tjänstgjorde för Hushållningssällskapet i 40 år. Han drev trädgårdsskola i Lysekil och trädgårdshandel och var en engagerad person i olika sammanhang med anknytning till trädgårdsverksamhet och trädplantering. 1902 kan man läsa i Kuriren att det utbildats inte mindre än 206 st trädgårdsmästare i Lysekil.

Annons från 1883

I sommartidningen Lysekilsbladet 1883 förekommer en annons om att Grönsaker och Blomsterbuketter erhålles vack-

rast och billigast på platsen hos trädgårdsmästare C. M. Lindebäck boende mitt emellan gamla och nya köpingen.

I dagens Lysekil har jag bara hittat ett minne från denna verksamhet; Trädgårdsgatan mellan Kungsgatan och Drottninggatan vid Boviks skola. I de krokarna hade Lindebäck sina odlingar. Man kan ana verksamheten på gamla bilder.

Tre generationer som sysslats med trädgårdsverksamhet och blomsterhandel. Men det var Tore L. som blev simmare, därav detta foto som Sven-Erik Kransen delat med sig av och vi tackar för.

Källor och referenser: Begravda i Sverige, Födelsebok, Församlingsbok, Lysekilsbladet, Lysekilsposten, Per Stenros dokument, Scb Folkkränkning, Sven-Erik Kransen fotoarkiv, Sveriges dödbok, Sveriges Befolkning.

Kerstin Jungebro