

Gamla fotografier berättar



Bepes 50-årsjubileum 1943

Övre raden: Bertil Nydén, Gösta Jonsson, John Jonsson, Kjell Börjesson, Pelle Jonsson, Oskar Sandblom, Torsten Ingemansson, Åke Jonsson.

Nedre raden: Thyra Bergström, Signe Lindén, Ester Hansson, Hildur Karlström, Signhild Wallin, Hildur Mellgren, Sonja Andersson.

Denna bild i LP den 27 december gav snabb respons av tidningsläsarna. Först ut var Bengt Thorén på e-post med fem namn på herrarna. Örjan Sandell ringde och omtalade att Signhild Wallin kände han till. Hans mor Sally Sandell född Öhnberg var kamrat med Signhild. Före publiceringen visades bilden för Kerstin och Lasse Lindén som hade förslag på de flesta personerna.

Örjan berättar på telefon att på Bepes låg damavdelningen till vänster och herravdelningen till höger.

Leif Olsson, som är född på Blekegatan, kommer ihåg att hans mamma Hildegard, som var kappsömmerska åt stadens fina damer, skickade honom till Bepes för att inhandla Björntråd.

För att gå så långt hemifrån Blekegatan i Gamlestan hade man ett ärende att utföra annars gällde det att hålla sig på sin "egen gata" och leka i bergen.

Ulla-Britt Sandell bekräftar på mail att Signhild och Inez Wallin var väninnor till Sally Sandell och att hon träffat dessa damer hos sin svärmor.

Så kommer hela namnlistan från systrarna Ia Jonsson f. Jonsson och Barbro Jonsson, döttrar till Pelle Jonsson på bilden.

Martin Jonsson, son till Åke, hör av sig och meddelar några av namnen.

Efter lite tips av Barbro Jonsson vet jag att firmans firande försiggick i november 1943 och hittade i LP en helsida som berättade om firman och en mängd annonser som gratulerade till Bepes 50-åriga tillvaro. Firmans första lokaler låg i Konsulliden för att senare hamna framme på Kungsgatan. Firandet ägde rum på restaurang Tärnan och i ett reportage efteråt kommer namnen på personalen som uppvaktades på jubileet.

Restaurang Tärnan kanske läsarna känner igen från Lennart Broheds lysekilsdeckare och man emellanåt intager sina måltider. Den fastigheten ingår numera i kommunhuset och när det byggdes hette kvarteret Tärnan. Hur länge fanns Restaurang Tärnan kvar?

För att få fram uppgifter och komplettera namnen har man god hjälp av t. ex. Sveriges Dödbok, då de flesta är avlidna personer. Utan bibliotekets filmade ex. av LP hade dessa uppgifter blivit knapphändiga. Vi har god tillgång till källor för att kunna skriva små artiklar som denna och bidra till lokalhistorien i Lysekil. Jag kan inte undgå att nämna namnet Arvid Sandell som var och är en stor förebild för oss och som såg till att Sällskapet Strömstierna bildades.

Herrarna på övre raden är från vänster:

1. Bertil Nydén, är född 1929 i Liden under Fiskebäck i Lyse församling och måtte vara ganska nyanställd när bilden togs, 14 år gammal. Är idag bosatt i Göteborg.
2. Gösta Jonsson, var född 1914 i Lysekil och startade efter sin anställning i Lysekil Stil-konfektion i Uddevalla och Trollhättan tillsammans med sin broder Åke Jonsson. Avled 1998.
3. John Jonsson, född 1900 i Lysekil och son till firmans grundare. Vid jubileet hade han 24 års anställning. Avled 1985, ogift.
4. Kjell Börjesson, var född 1905 på Slätten, Berga Övre, Lyse församling och var under 25 års tid anställd hos Bepes. 1948 övertog han Dorthés Eftr och startade också herrekiperingsaffären Kjells Beklädnad. Han var under många år en aktiv medlem i Lysekils Manskör. 1943 uppvaktades han för 20 års anställning. Kjell avled 1965 efter nyss fyllda 60 år.
5. Pelle (Per) Jonsson, disponent, var född 1906 i Lysekil och hade handelsutbildning och övertog efter faderns död ledningen av firman. Efter några år överlämnades firman till kusinerna Gösta och Åke Jonsson. Därefter hade Pelle tjänst på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Var engagerad i Lysekils Köpmannaförening med stort intresse.
6. Oskar Sandblom, var född 1898 i Lysekil och anställdes i unga år hos Bepes och var verksam där tills herravdelningen upphörde. Hade 30 år i firman vid jubileet. Övertog därefter en cigarraffär vid Kungsgatan 43. Oskar avled 1971.

7. Torsten Ingemansson, var född 1905 dåvarande Lyse församling, stenhuggarson med rötter i Blekinge. Hade 24 års anställning 1943. Avled 1990 i Lysekil.

8. Åke Jonsson, föddes 1916 i Lysekil. Drev tillsammans med brodern Gösta Stil-konfektion i Uddevalla och Trollhättan. Var på sin tid en av stadens mera kända idrottsmän bl.a. som skidåkare och tennisspelare. Avled 1968 i Uddevalla.

Damerna på nedre raden:

1. Thyra Bergström, var stenhuggardotter och född 1907 i Lysekil och hade 21 års anställning vid jubileet. 1947 gift Larsson och när hon avlider 2002 är hon bosatt i Karlskoga.

2. Signe Lindén, var född 1904 i Lysekil och levde till 1991. Vid jubileet hade hon 15 års anställning i firman. Om henne vill jag nämna att hon var dotter till stenhuggaren John Fredrik Carlsson Lindén, en av de yrkesmän som var med och byggde Lysekils kyrka.

3. Ester Hansson, var född 1896 i Lysekil vars far kom från Bäve socken och var före sin anställning i slutet på 1920-talet hos Bepes biträde i Erik Lindströms damekipering. Vid festligheten 1943 blev hon uppvaktad för 15 års anställning. Avled 1958 i Lysekil.

4. Hildur Karlström, född 1885 på Gamla Strandgatan i Lysekil och 1910 anställd hos Bepes i cirka 40 år, 31 år i firman vid jubileet. Avled 1970 i Lysekil.

5. Signhild Wallin, var född 1897 på Gamla Strandgatan 20, dagens Gamla Strandgatan 48 i Lysekil. Med lite magkänsla trodde jag att hon skulle vara med på bilden och det visade sig stämna. Det bekräftar att samlingen med bilder kommer från systrarna Wallin. Hade 30 år i företaget vid jubileet. Signhild avled 1978 som den sista av de tre systrar som bodde kvar i föräldrahemmet hela livet.

6. Hildur Mellgren, född 1902 i Lilla Ulseröd på Slätten, Lyse församling och medlem av den stora släkten Mellgren med rötter i Bro församling var sedan gift Lundmarker. Hon avled 1991 i Lysekil och omnämns att hon varit anställd som affärsbiträde hos Bepes under många år.

7. Sonja Andersson, är född 1927 på dåvarande Södra Kvarngatan 1 i Lysekil och dotter till smedmästaren Anders Martin Andersson, syster till Gösta ”Smen” Andersson, känd folkdansare. Är bosatt här i Lysekil.

Varmt tack till alla som hört av sig med namn och som berättat om Bepes. Utan Er hade dessa rader inte blivit skrivna.

Nu väntar nya utmaningar med fler bilder ur den wallinska samlingen. Det finns många frågetecken som vi tillsammans kommer att klura ut framöver.

Kerstin Junebro 2012-01-05

jungebrolys@hotmail.com

www.sallskapet-stromstierna.com