

Gamla fotografier berättar

Linnéa Elvira Maria Olsson, gift Söderberg.



En träff för cirkelledare för ett tag sedan resulterade i e-post med denna bild från Grötö. När man träffas några stycken halkar man lätt in på släktforskning och Björn Magnusson som var en av ledarna berättade att hans fru hade rötter i Lysekil och ättling till Söderberg. Min första kommentar blev ”då har hon rötter på Grötö” och så var det.

Efter några dagar kom denna bild i den elektroniska brevlådan och jag kunde genast se att personerna befinner sig på Grötö för i bakgrunden kan man ana Åkerbräckans kyrkogård och en verkstadslokal på Fridhem.

Linnéa Elvira Maria Olsson var född 1881 i Döderhult. Hon var dotter till smeden Johan August Olsson född 1858 i Oskarshamn och hans hustru Amanda Sofia Johansdotter född 1861 i Fliseryd, bägge församlingarna i Kalmar län. De gifte sig 1880 och Linnéa Elvira Maria var den första i syskonskaran av 13 barn. Barn nr två är också född i Döderhult och sedan gick flyttlasset till Varberg och där föddes tre av barnen.

Efter lite bläddrande i inflyttningslängden hittade jag familjen inflyttande till Lysekil 1889-10-04 från Varberg till Gamla Strandgatan n:o 70, man o hustru, två söner och tre döttrar.

Men det blir bara en tillfällig bostad för redan i november flyttar familjen till Skottgränd n:o 15. Familjen växer och 1895 går flyttlasset till Kyrkovik n:o 63. Sammanlagt 13 barn föds i familjen.

1907 den 14 juni gifter sig äldsta dottern med stenhuggaren Carl Alfred Andersson född 1873-01-10 i Angerum, Blekinge, boende på Stora Kyrkogatan före giftermålet. Man bosätter sig i Kyrkovik n:o 69.

1908 flyttar paret till pag 359 som visar sig vara Västra Kronbergsgatan n:o 7. 1911 bär det väg igen, och då till sid 552 och nu befinner vi oss i Kyrkovik igen, nämligen N:o 52. Nästa flytt inträffar 1915 till sidan 573 i församlingsboken, även detta i Kyrkovik, n:o 75.

Det är inte färdigflyttat ännu. 1917 bär det iväg igen, nu till sid 144 som är Rinckenäs n:o 9 och nu dyker namnet Söderberg upp för första gången. Nästa resa inom staden sker 1918 och då till Kyrkovik igen och namnet Söderberg finns med.

Och nu äntligen kommer Grötö in i bilden, 1921 går flyttlasset till ön och nu är det bara namnet Andersson ramlat ur rullorna utan nu kallar man sig Söderberg. På detta uppslag kan man även läsa att smeden Knut Wallentin Olsson bor på Grötö, bror och sväger till herrskapet Söderberg. Åtta barn föds i den söderbergska familjen.

Så här mycket flyttningar är vanliga inom staden, frågan är varför.

De två gossarna på bilden har vi inte namn på. På baksidan av kortet står det Haldur Bernhardsson. Nu lämnar vi över till läsarna att fundera på vem gossarna kan vara. Vi kan nog datera bilden till 1920-talet.

Källor: Björn Magnusson, Församlingsbok, Husförhörslängd, Inflyttningslängd alla i Lysekil,

Kerstin Junebro

www.sallskapet-stromstierna.se