

## **Sillens Dag på Lysekils stadsbibliotek och i Lysekils Folkets Hus**

### **Rapport från sillhelgen 4-5 juni 2011 av Per Stenros**

Sillens helg inleddes lördagen den 4 juni för Sällskapet Strömstiernas del med ett öppet föreningsmöte på Lysekils stadsbibliotek. Det kom ett 30-tal medlemmar och sympatisörer som först möttes innanför biblioteksentrén av en mycket bra arrangerad bokutställning om Sillen och Konserven.

Därefter fick mötesdeltagarna av Per Stenros en introduktion om sillen i ett historiskt perspektiv. Den äldsta påträffade dokumentationen om sillfiske i Bohuslän är från bronsåldern. Det är en hållristning vid S. Ödsmål i Kville som visar fiske med handsnöre.

Genom Ann-Louise Joshage på ABF fick deltagarna en specialfrukost med bland annat sill. Detta bidrog till att ytterligare höja stämningen inför Rolf Erikssons föredrag – 500 år av sillfiske – samma titel som Rolfs precis i dagarna nysläppta bok har! En utmärkt timing!

Rolfs entusiastiska föredrag om ”Sella går te” var hörbart uppskattat och Rolf fick även direkt på stående fot sålt ett par böcker.

Efter Rolfs föredrag fortsatte Per att informera om pågående verksamheter inom Sällskapet Strömstierna. Utöver avskrift av husförhörslängder och församlingsböcker för Lysekil samt släktforskningskurser kan nämnas ett nystartat samarbete med Bohuslänska Kulturhistoriska Sällskapet Vikarvet om bilder och fotografier.

För inkomna medel från avlidne Arvid Sandells släkt och vänner har Sällskapet Strömstierna lämnat 10.000 kronor till Lysekils stadsbibliotek för fortsatt inköp av tidningen Kuriren. Sedan tidigare har vi bland annat Lysekilsposten samt äldre årgångar av Kuriren. Kerstin Junebro förevisade till sist i bibliotekets släktforskningshörna hur man läser tidningsrullar.

Dagen avslutades med att bibliotekets böcker om Sillen och Konserven packades ned och lastades i bil inför sillfirandet på söndag.

Söndagen den 5 juni firades Sillens helg på Folkets hus. Strax före kl 09 var sillfolket samlat för att lägga ut nät, bilder och böcker i foajén. Silldamerna – Ann-Marie Gustavsson, Eivor Höglind och Stina Johansson – arrangerade i samverkan med Ronnie Winsnes, Rolf Eriksson och Ann-Louise Joshage dagens arbetsplats för att kunna skära och lägga upp flera sorters sill tillsammans med kavring och gräddfil. Vi tackar Fram Foods och Abba för GOD support!

Rolf med spöskrivare arrangerade sin visnings- och försäljningsplats, Carla kom med sin bok om Betydelsefulla Burkar i Bohuslän, bibliotekets bokutställning packades upp av Kerstin Junebro, Leif Olsson och Per Stenros satte upp fotografier från sillfiske och konservindustri – bilderna kom till stor del från Terje Fredh och Ann-Marie Gustavsson.

Redan halv 11 kom den första sillintressenten som sedan följdes av en icke sinande ström av besökare. Det blev tillfälle till många trevliga samtal och skratt mellan PRO:s inkastare Leif Olsson och Per Stenros! Under dagen utspisades mer än 230 personer. Engångsbestick och tallrikar tog snabbt slut så det blev att anlita Folkets Hus tallrikar och bestick – det blev en massa spring i trapporna.

Kl 12 i Folkan höll Sigvard Fjellsson, efter introduktion av Lars Hansson, ett mycket uppskattat anförande om Sillfiskeperioderna i Bohuslän. Lars och Sigvard drog sedan iväg till ett nytt föredrag i Lyse.

Efter det visade Ronnie Winsnes två kortfilmer – en om Konservindustrin på Klädesholmen samt Åke Falcks film från 1950-talet: Sillen och badgästerna stimmar. Den sistnämnda filmen innehåller en sådan härlig myckenhet av Lysekils-nostalgi!

Kl 14 var det dags för Rolf Eriksson att äntra scenen – det var dags för ”Sella går te” igen. Idag blev det en längre och mer ingående information om sillfisket på 1900-talet, bland annat om Rolfs far och om hans fiskekollegors arbete på sjön. Rolf visade många bra foton som även finns i hans nya bok!

Strax före kl 15 sinade sillintressenterna och arrangörsflocken samlade ihop sillrester, packade ned allt material, städade delar av lokalen och pustade ut! Vi var klart nöjda efter en mycket trevlig Sillens helg.

Arrangörerna samlades slutligen på trappan utanför Folkets Hus för att förevigas. Och redan här startade diskussionen om nästa år och vilka erfarenheter vi skall ta tillvara, ...



Högst upp: Eivor Höglind, Kerstin Jungebro, Stina Johansson, Ann-Louise Joshage, Ronnie Winsnes, Ann-Marie Gustavsson. Nederst inkastarna Leif Olsson, Per Stenros.

./